

Rondzendbrief 12 van Katja Noordam, PBI-vrijwilligster in Colombia. Ontvangen 18 april 2007

Dag allemaal,

Sinds kort gepubliceerd op de website van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging: mijn artikel over het Permanente Volkstribunaal in Cacarica (Tribunal Permanente de los Pueblos, TPP), waar ik en een paar andere PBI-teamgenoten bij waren. URL, zie onder.

Ook in Europa heeft het onlangs de pers gehaald dat fruitgigant Chiquita Brands een miljoenenboete moet betalen omdat het jarenlang paramilitaire groepen hier in Uraba-Colombia betaalde om de 'veiligheid van hun medewerkers' te garanderen. In werkelijkheid hield de dienstverlening van de heren 'para's' gewoonlijk in: de lokale bevolking onder druk zetten, vakbondsactivisten monddood maken, mensen verdrijven van hun land, ontvoeringen en 'verdwijningen' of marteling en moord. Colombiaanse civil society organisaties hebben voorgesteld om de boete uit te keren aan de slachtoffers van Chiquita's deal met de para's. Goed idee, maar of het wordt doorgevoerd? De zaak tegen Chiquita werd gepresenteerd een eerdere sessie in Colombia van het Permanente Volkstribunaal. Maar zoals bleek tijdens deze laatste aflevering van het TPP hier in Cacarica, is dit lang niet de enige multinational in Colombia die verdacht wordt van dubieuze deals met gewapende groepen of onderonsjes met de Colombiaanse of Amerikaanse regeringen die niet altijd in het voordeel van de burgerbevolking uitpakken ...

Lees meer op: <http://www.11.be/index.php?option=content&task=view&id=102049>

(artikel werd eerder geplaatst op Noticias.nl, als een-na-laatste deel in de serie die Moritz en ik schreven over de pelgrimstochten in Cacarica en Jiguamiando-Curvarado).

Op deze site staat ook het artikel over de pelgrimstocht geschreven door Heleen ter Ellen. Een aanrader voor degenen die liever een wat compactere versie van de tocht lezen dan de uitgebreide artikelenreeks die ik jullie eerder toestuurd! Zie:

<http://www.11.be/index.php?option=content&task=view&id=102048>

(Heleen is (journaliste, vertaler in Brussel, en ex-PBI. En, aldus de site: In haar programma 'La otra cara de Colombia' op de website site.kifkif.be/kifkif/radio.php treft u binnenkort audioreportages over deze tocht aan.

Over Vlaanderen gesproken... Puntje van aandacht voor mijn Belgische familie: sinds enige tijd is het Vlaamse dorpje Westerloo een 'hermanamiento' of broederschap of stedenband of hoe noem je dat in het NLs? aangegaan met de vredesgemeenschap San José de Apartado, waar PBI ook begeleidt (in een volgende KatinCol-mail meer over dit dorpje). Kennen jullie Westerloo? Een paar maanden geleden is er een delegatie vanuit Colombia naartoe gegaan om de vriendschapsband feestelijk te vieren. Het wachten is nu op een Belgische delegatie naar Colombia, dat zou wel erg leuk zijn natuurlijk! 'De wereld is een zakdoek' zoals ze vrij vertaald uit het spaans zeggen (el mundo es un pañuelo), oftewel de wereld is klein. Dit soort internationale solidariteit is voor de mensen hier ontzettend belangrijk, en soms betekent het voor de autoriteiten hier nét het duwtje in de rug dat ze nodig hebben om wat zorgvuldiger met de mensenrechten om te gaan.

Een mooi afsluitend moment van de pelgrimstochten in Cacarica was, ook in de Humanitaire Zone 'Nueva Esperanza en Dios', de begrafenis van het stoffelijke overschot van Marino Lopez, de jonge man uit een nabijgelegen dorp die in 1997 werd vermoord en in stukken gehakt, waarna de paramilitairen, zijn moordenaars, voor de ogen van zijn familie en dorpingen voetballen met zijn hoofd... Zijn stoffelijke resten zijn niet lang geleden eindelijk teruggevonden en werden un tijdens een mooie ceremonie in het bijzijn van zijn weduwe en kinderen eindelijk respectvol begraven. Zie mijn afsluitende bijdrage op Noticias: http://www.noticias.nl/colombia_artikel.php?id=1615

Met zoveel moord en doodslag lijkt het wel of we hier alleen maar loodzware dingen meemaken. Gelukkig hebben we ook veel lol. Bovendien zijn het goeie contact met de mensen die we begeleiden, hun ongelofelijke doorzettingsvermogen en, ondanks alles, hun vrolijkheid en gevoel voor humor echt heel inspirerend. In een volgende brief zal ik een wat lichtere toon aanslaan. Beloofd!

Hartelijke groet uit Uraba, Katja