

Het Platform Vrouwen en Duurzame Vrede nodigt u uit voor een programma met

**ESTHER MOMBO , KENIAANS FEMINISTISCH THEOLOGE**

Rond the thema:

**EEN NIEUWE KIJK**

**op RELIGIE EN VROUWELIJK LEIDERSCHAP**

**op 17 mei, in de Nieuwe Liefde, Amsterdam**

In contacten met vrouwen- en vredesactivistes in Nederland en wereldwijd, komt vaak naar voren dat vrouwen behoefte hebben aan kennis rondom het thema 'religie en vrouwelijk leiderschap'.

Zowel in Nederland als in het buitenland worden argumenten die ontleend zijn aan religies gebruikt om vrouwen ervan te weerhouden publieke en politieke leidersrollen op zich te nemen. Ook worden deze argumenten ingezet om maatschappelijke weerstand te creëren tegen vrouwen op leiderschapsposities, zeker waar het vraagstukken van oorlog en vrede, mensen- en vrouwenrechten betreft.

Het is echter ook bekend dat wereldwijd veel activisten -mannen én vrouwen- hun inspiratie, hoop en doorzettingsvermogen juist ontleenen aan die zelfde religies. Vrouwen- en vredesactivistes benadrukken bovendien dat religie als bindend en verzoenend element kan bijdragen aan het creëren van eenheid over de verschillen heen.

Religieuze teksten interpreteren is mensenwerk: teksten zijn multi-interpretabel. Binnen alle religies hebben vrouwen en mannen vormen van bevrijdingstheologie, postkoloniale theologie of feministische theologie ontwikkeld. Zij hebben deze visies verspreid en hun maatschappelijke acties hierop gebaseerd. Enkele specifieke elementen uit de religie worden daarbij benadrukt: opstaan tegen onrecht van machtigen tegenover maatschappelijk minder machtigen, gelijkheid van alle mensen, en de belangrijke leidersrollen van vrouwen in de opbouw van rechtvaardige en vredelievende samenlevingen.

Binnen de christelijke theologie hebben vrouwelijke theologen al meer vijftig jaar van zich laten horen. Toch is hun kennis nog niet breed bekend. Ditzelfde geldt voor islamitische theologes en voor theologes uit alle andere religies waar vrouwen zich het recht toekennen zelf studie te maken van de inspiratiebronnen.

Het Platform Vrouwen en Duurzame Vrede lobbyt al vele jaren voor de implementatie van de VN-veiligheidsraadsresolutie 1325, ter versterking van de rol van vrouwen in vrede- en verzoeningsprocessen.

In contacten met vrouwen- en vredesactivistes in Nederland en wereldwijd, komt als rode draad naar voren dat vrouwen behoefte hebben aan uitgebreidere kennis rondom het thema 'religie en vrouwelijk leiderschap' groot is. Daarom ontwikkelde het Platform een programma over "religie als inspiratiebron voor vrouwelijk leiderschap".

In dit kader organiseert het Platform Vrouwen en Duurzame Vrede op zaterdag 17 mei een programma rond

ESTHER MOMBO, KENIAANS FEMINISTISCH THEOLOGE

Met lezingen en workshops over 'Religie en Vrouwelijk Leiderschap': met religie als inspiratiebron voor vrouwelijk leiderschap. De lezingen en workshops zullen plaatsvinden op de Da Costakade 2 in Amsterdam vanaf 16:00 tot 22:00. Voor meer informatie: zie bijgaande flyer.

Esther Mombo is docente aan de St. Paul's University in Kenia, een gerenommeerd opleidingsinstituut dat mannen en vrouwen opleidt tot predikant. Esther Mombo geniet grote bekendheid en waardering, ook ver buiten Kenia. Ze is een van de meest vooraanstaande hedendaagse Afrikaanse theologes en wordt vooral geroemd vanwege haar niet aflatende pleidooi voor leidinggevende posities van vrouwen, zowel buiten als binnen kerken.

**Als onderdeel van dit programma wordt om 19.30 uur een Magazine in het kader van de NVR – reeks gepresenteerd, met interviews van Nederlandse vrouwen voor wie religie een inspiratiebron vormt voor hun leiderschap.**

He programma is mogelijk gemaakt financiële bijdragen van het Catherine Halkesfonds, PIN en de KNR en Oxfam NOVIB.

Ben je geïnteresseerd of wil je hier meer over weten, je bent van harte welkom. Ook kunt u surfen naar [www.vrouwenenduurzamevrede.nl](http://www.vrouwenenduurzamevrede.nl) en onze facebook pagina bezoeken: [platform vrouwen en duurzame vrede](https://www.facebook.com/platformvrouwenenduurzamevrede). E-mail: [info@vrouwenenduurzamevrede.nl](mailto:info@vrouwenenduurzamevrede.nl)

Met vriendelijke groet,

Namens het Platform Vrouwen en Duurzame Vrede

Anne-Marie Zaat

Stichting Sundjata  
0621866552