

## Peaces

#1 | najaar 2009

De strijd tegen  
Colombiaanse  
palmolieplantages  
(p10)

Wisseling  
coördinator PBI  
Nederland (p5)

Advocaat Basnet:  
'Gevangenen in  
Nepal zijn zo goed  
als rechteloos' (p14)



**"In de spotlights". Rubriek over ex-vrijwilliger van PBI en wat uitzending voor PBI heeft betekent voor hun werk / loopbaan / carrière. Deze eerste keer is dit Annette Jansen waarvan je onderstaande quote in Peaces 1 kon lezen.**

'Werken voor PBI heeft veel voor mij betekend. Allereerst zijn de vriendschappen en opgedane levenservaring onbetaalbaar. Maar ook op carrièregebied was 2002 een heel bepalend jaar. Ik besloot me te richten op de internationale ontwikkelingssector. Bij terugkomst ging ik achtereenvolgens werken bij de ontwikkelingsorganisatie Kerk in Actie, Oxfam Novib en ICCO. Inmiddels heb ik mijn eigen consultancy bureau voor humanitaire lobby en beleidsontwikkeling.'



**Annette Jansen** (37) werkte in 2002 voor PBI in Aceh, Indonesië. Tientallen vrijwilligers zetten zich elk jaar voor PBI in. In elk nummer laten we een van hen aan het woord. Lees het hele interview met Annette Jansen op [www.peacebrigades.nl](http://www.peacebrigades.nl).

### 1. Wie is Annette Jansen?

Annette Jansen is een vrouw van bijna 37, woonachtig in Utrecht. Annette is begin 2008 begonnen aan haar eigen consultancy bureau voor humanitaire lobby en beleidsontwikkeling. Daarnaast werkt ze aan haar proefschrift aan de Universiteit van Amsterdam.

### 2. Wat is jouw connectie met PBI?

Ik zat in 2002 voor PBI in Aceh, Indonesië. PBI had zich toen al redelijk gevestigd in deze provincie, en ging van zogenaamde 'office Protective Accompaniment' – beschermende begeleiding voor het kantoor van lokale organisaties – over naar het begeleiden van cliënten tijdens reizen. In dat jaar tenminste 10 meerdaagse reizen, voornamelijk met de mensenrechten advocate Ifah, een van de weinigen die het destijds nog aandurfde om buiten de hoofdstad rechtszaken aan te nemen. Een aantal van die reizen deden een beruchte gevangenis aan, waar veel gemarteld werd. Zo zat de vader van de plaatselijke guerrillaleider daar gevangen, in de hoop zijn zoon tot overgave te dwingen. De vader, een devoot moslim, werd gedwongen de Koran te reciteren, terwijl zijn medegevangene werd doodgeknuppeld. Nadien moest hij de bloedvlekken van de vloer schrobben en de man begraven. Ifah wist hem na volharding vrij te krijgen. Maar ze maakte de vrede in Aceh niet meer mee: op 26 december 2004 sleurde de tsunami haar en haar familie mee.

### **3. Wat is het voornaamste wat je hebt geleerd in het PBI project als je er nu (met al je ervaring) op terug kijkt?**

Hoe het is om te leven in gewapend conflict en onder de continue terreur van een politiestaat. Voor de eenvoudige boer die niet naar zijn land kan, de Indonesische soldaat die zijn leven lang aan zijn contract bij het leger vast zit, en nu zenuwachtig bij zijn post in Aceh op de uitkijk zit, voor de jonge vrouw die tegen de regering protesteert en weet dat ze zal worden gearresteerd. Kortom: hoe iedereen op zijn eigen manier probeert een zo normaal mogelijk leven te leven.

Het leven in conflicten kent vele grijstinten. Iemand is niet of goed of kwaad. Een gevangenisdirecteur kan tegelijk zeer innemend zijn en meedogenloos.

### **4. Wat ben je na je PBI-uitzending gaan doen? Was het moeilijk aan werk / een baan te komen? Wist je wat je wilde, of was het juist weer erg zoeken?**

Vrij snel na terugkomst van mijn uitzending voor PBI vond ik een uitzendbaantje bij de Indonesië-desk van ontwikkelingsorganisatie Kerk in Actie. Pas toen ging ik erover nadenken of ik echt verder wilde in de ontwikkelingssamenwerking. Het antwoord was positief en ik benaderde de ontwikkelingsorganisatie die mij het meest aansprak, Novib, nu Oxfam Novib. Ik kon zowaar meteen een klus voor ze doen en ben toen ruim vier jaar blijven hangen. Een geweldige tijd was dat. Enorm veel geleerd en ruimte gekregen me te ontwikkelen en ideeën vorm te geven. Ik ontdekte al snel dat ik me het meest aangetrokken voelde tot de afdeling beleidsbeïnvloeding of lobby en kwam daar ook na 4 maanden terecht. Ik werd opnieuw uitgezonden naar Aceh na de tsunami en naar Pakistan, waar Novib een nieuw veldkantoor opzette.

Ondertussen was ik ook bezig met het schrijven van een voorstel voor een promotieonderzoek. En omdat ik daar iets meer tijd en energie voor wilde hebben, besloot ik te solliciteren op een baan in mijn eigen woonplaats, bij ICCO. Ik heb daar een jaar als senior lobbyist fragiele staten gewerkt, maar merkte dat mijn eigen ambities beter gedijden bij nog meer ruimte en vrijheid. Dus vandaar nu de stap naar een eigen onderneming.

### **5. Hoe reageerden werkgevers over het algemeen op het werk wat je had gedaan voor PBI?**

Degenen die PBI kennen zijn er altijd positief over. De organisatie, maar zeker ook de vrijwilligers, hebben een goed imago.

### **6. Als je terugkijkt op je loopbaan en waar je nu staat, kun je dan omschrijven wat het werk bij PBI heeft betekend voor je carrière?**

Veel: het was voor mij de switch naar de internationale sector, een heel bepalend jaar voor mijn verdere loopbaan. Tevens zijn de levenservaringen en vriendschappen die dat jaar zijn ontstaan onbetaalbaar. Vorige week nog ontmoette ik een oud-team genoot uit Australië, die ook aan zijn PhD werkt en naar dezelfde conferentie kwam. We hadden elkaar alweer bijna twee jaar niet gezien, maar het blijft zo vertrouwd, echt een stukje familie.

### **7. Heb je advies voor vrijwilligers, die op het punt staan uitgezonden te worden of net terug komen in het kader van werk en loopbaan?**

Ik heb geen "lijnrechte" loopbaan, mijn CV vertoont wat "kronkels", maar ik heb altijd veel baat gehad bij het afstappen op organisaties en mensen waar ik in geloof. Ik denk dat PBI-vrijwilligers vaak een sterke en sociale persoonlijkheid hebben, en goed weten wat ze willen. Ze hebben een imago van harde werkers, met grote flexibiliteit. Dat beeld blijft hangen in persoonlijke ontmoetingen met potentiële werkgevers, en zorgt ervoor dat je er wordt uitgelicht. Vraag oriëntatiegesprekken aan. Laat jezelf zien!