

Voorvechter van de vrije wil

€ 6,50

# ARMINIUS

Nummer  
1 en dat  
blijft zo

Tariq Ramadan

Het ware geloof van Pauw & Witteman

Wat zijn precies remonstranten?

Adelheid Roosen: De rek in de regels

Vrijheidsvader Ivo Opstelten Ramsey Nasr

Siebelink meets Schrijver





### Liesbeth Lenselink (34)

werkt bij mensenrechtenorganisatie PBI, Peace Brigades International, en heeft haar eigen communicatiebureau Smile. Is voorzitter van Arminius, de remonstrante jongerengemeente.

'Ik was achttien, zat in mijn eindexamenjaar. Helemaal happydepeppy. Samen met een jongerengroep uit onze kerk trokken we een week op met Joegoslavische jongeren die in Crailoo in een asielzoekerscentrum zaten. Het was tijdens de Joegoslaviëoorlog. Best heftig, om met Serven, Bosnische moslims en katholieke Kroaten samen dat project te doen. Bridges of tolerance, heette het. We zongen samen een lied over tolerantie en we bouwden een echte brug. Met sommigen heb ik jaren contact gehouden.

Er waren meer internationale contacten via de kerk. Mijn zus ging op haar zestiende voor een uitwisseling naar Zambia, mijn ouders hebben nog steeds contact met mensen uit de voormalige DDR.

Ik ben bezig aan mijn laatste dagen als voorzitter van jongerengemeente Arminius. Ik wist eerst niet veel van de persoon Arminius, maar zie nu dat hij voorvechter was van de vrije wil. Nu zouden we hem hopeloos ouderwets vinden. Hij durfde wel twijfel toe te laten. Dat heeft hem veel gekost, hij is verstoten. Als je je zo radicaal opstelt, en verstoten wordt, kun je je bevrijd voelen, maar ook bedreigd. Ik werk nu, sinds een paar maanden, voor de mensenrechtenorganisatie Peace Brigades International. PBI zorgt voor fysieke begeleiding, door vrijwilligers, van mensenrechtenactivisten in landen als Colombia en Indonesië, zodat die hun werk kunnen doen.

Mijn tip aan de remonstranten? We mogen best wat duidelijker aangeven waar we voor staan. Jongeren willen graag een ijkpunt. Voor mij is het remonstrants zijn vooral een levensstijl, waarbij ik uitga van tolerantie, naastenliefde en mijn eigen inbreng.'



Tekst Monic Slingerland Beeld Paul Breuker

# Prachtig remonstrant

De zilveren avondmaalbekers, het elegante ivoren medaillon met het portret van Arminius, de spotprenten en de ingetogen schilderijen van het predikantenechtpaar – remonstrants erfgoed. Stijlvol geëxposeerd in het museum, waardevol genoeg om zorgvuldig in handen te nemen. Zeven remonstranten laten zien wat ze in hun kerk vinden en koesteren.